

### GÖNÜLE SESLENİŞ

Yaşadığın onca müşkülü, derdi  
Çabuk unutursun, azarsın gönül!...  
Vefalı âşıklar, vuslata erdi  
Seven yüreklere pazarsın gönül!...

Hüzünlü nağmeler gelirken dile  
Kararlı yürüyen, varır menzile  
Sevdaya dâhildir çekilen çile  
Gözyaşıyla destan yazarsın gönül!...

Gözünü açarsın güneşten erken  
Zaman akıp gider; gün, ay, yıl derken...  
Aslına rücu et, mühletin varken  
Kendi mezarını kazarsın gönül!...

Kanaate talip, gönül zengini...  
Dengeli yürüyen, bulur dengini  
Sakınmaz, aşikâr eder rengini  
Gözbebeklerimde nazarsın gönül!...

Hicran gözyaşları sele karışır  
Hüzünlü nağmeler tele karışır  
Vuslatın kokusu yele yarışır  
Yarım kalmış aşka, mezarsın gönül!...

Pervaneler gibi, ateşe koştun  
Aşkın iksiriyle, coştukça coştun  
Muhabbet bağında; işveli, hoştun  
Tuzakları bir bir bozarsın gönül!...

Yalın ayak düştün, aşkın peşine  
Yârin gül sureti, girer düşüne  
Sadakat yaraşır sadık eşine  
Yürek sahrasında tozarsın gönül!...

Eritir kar'ımı hasret ateşi  
İçimi ısıtır sevda güneşi  
Gönül özge civan, bulunmaz eşi  
Aşkın mahremine sızarsın gönül!...

Gönül bir kuyudur, bulunmaz dibi  
Enginlerde uçar, güvercin gibi  
Sesine ses veren, göğüsler ipi  
Yolundan dönene kızarsın gönül!..